



15 december 2024, Franciscuskerk, 16:00 uur **Lichtceremonie over het actuele thema vrede**

We leven in een tijd waarin vrede steeds verder uit zicht lijkt te raken. Oorlogen in Oekraïne, Palestina en elders kunnen ons een gevoel van machteloosheid geven. Is er nog hoop? Wat kunnen wij doen? Wat kan ik doen?

Tijdens deze bijeenkomst zullen we het thema vrede vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen belichten. Hoe kijken verschillende religies en levensbeschouwingen tegen vrede aan? Welke handvaten kunnen religies en levensbeschouwingen bieden om in tijden van oorlog de vrede binnen ons, tussen ons en in de wereld te bevorderen?

Een panel bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwing zal over deze vragen in gesprek gaan met journalist en vredesactivist Willem de Haan. Daarnaast zal er een interreligieus koor optreden o.l.v. Elzemien Brouwer met een repertoire bestaande uit liederen over vrede vanuit verschillende tradities.

Het publiek kan meezingen, vragen stellen en aan het eind van de bijeenkomst het licht ontvangen dat ons wege naar de vrede wijst. Na afloop kunnen de bezoekers napraten onder het genot van koffie of thee.

Lichtceremonie 2024

Datum: zondag 15 december 2024

Aanvang: 16.00 uur

Locatie: Sint-Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67, Groningen

Toegang: gratis

Informatie voor de pers: info@platform-groningen.nl

De Lichtceremonie is een activiteit van Platform voor Religie en Levensbeschouwing Groningen. Het Platform is in 2002 opgericht om in Groningen onderlinge samenwerking, respect en solidariteit te bevorderen tussen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen en tussen de burgers in het algemeen.

www.platform-groningen.nl